

Rotterdam, 11-06-2020

*'Het gaat er nu om voor de mensheid om te komen tot een hartchakra-afstemming'*

**Vervolg Channeling op corona:**

***“Het Grote Universele Leven is Uniciteit”***

*“Verschillen mogen er zijn”*

“Gegroet vanuit de Geest bent u.

In aanvang willen Wij als eerste benoemen dat Wij de ontwikkelingen op de Aarde zien. Niet dat er nu allemaal mooie dingen gebeuren. Nee, er is juist erg veel pijn zichtbaar op de planeet Aarde. Maar *de onderliggende stroom* in veel gebeurtenissen, is een *stroom van 'omwentelingen in te willen gaan'*.

De wereld staat steeds meer open voor dieper zicht.

De wereld moet ook wel veranderen, want er is al veel meer Licht gekomen in de aardse werkelijkheden en dat maakt dat er automatisch ook meer veranderingen tot stand komen.

Dat is een wetmatigheid.

Als er meer Licht naar de Aarde komt, dan is de mensheid meer bereid te willen groeien in bewustzijn. En dat maakt dat er ook gebeurtenissen ontstaan die deze groei in bewustzijn oproepen en die tegelijkertijd een fase van groei inluiden die een *aanvang maakt met bewuste veranderingen*.

En daar gaat het in de komende tijd om op de Aarde en in de wereldse zaken.

Het gaat er nu om dat er *bewust* veranderingen worden ingegaan.

Het zullen bewuste keuzen zijn om dingen anders te gaan doen, omdat de wereld al is veranderd. Door de gebeurtenissen rondom het coronavirus is er een grotere ontvankelijkheid ontstaan om anders naar de gewone gang van zaken te kijken.

Deze huidige verandering is echter nog maar aan het begin.

De grotere veranderingen gaan nog komen.

Deze grotere veranderingen hebben alles te maken met de misvattingen die gaande zijn in de menselijke gevoelens en in het denken over elkaar.

Uiteraard is er verschil in mensen, in meningen, in overtuigingen, in mentaliteit, enzovoort. *Dit kan ook niet anders, omdat verschil er per definitie is.*

***Dit verschil is nu een belangrijk punt in de mensheid die vindt dat verschil er eigenlijk niet mag zijn.***

Een gedachte bij velen is: 'Als iedereen denkt zoals wij denken, dan komt het goed.'

Maar dat is niet zo.

Als iedereen nu hetzelfde denkt, voelt en doet, dan is er nog steeds oorlog en geweld.

Want de mensheid snapt nog steeds niet dat het grotere innerlijke leven niet hetzelfde is als het uiterlijke leven. De mensheid snapt nog steeds niet dat het innerlijke leven het uiterlijke leven vormt en steeds opnieuw vorm geeft.

Hoe de eigen huidige staat van zijn is van het eigen innerlijke leven van de mens, is dus een belangrijk gegeven. Welke innerlijke afstemming is er?

Daarom is de gegeven channeling over de spiegels van corona ook zo belangrijk om heel bewust te laten binnenkomen en steeds weer opnieuw te laten binnenkomen.

Daar vanuit gaat er een andere waarheid innerlijk worden aangeraakt, waardoor mensen dieper durven te voelen.

***Mensen zijn bang voor verschil.***

Daarom is er een zo grote hang naar het gelijk te willen behalen en gelijk aan eenieder te willen zijn. Maar het Grote Universele Leven is een manifestatie van energie die voortdurend uniciteit produceert, of beter gezegd geboren laat worden.

***Het gehele Grote Kosmische Leven is uniciteit.***

Een Uniciteit die voortkomt uit Liefde en Liefde is een vormloos iets.

Liefde is een begrip in het aardse leven terwijl dit begrip, zoals het wordt gekend door de mensheid, een minuscuul klein deel is van wat de Grote Goddelijke Bron van het Leven werkelijk is.

***Het Grote Universele Leven is Uniciteit.***

Vanuit deze uniciteit komt al het leven voort. Dus ook de mensheid.

En elk mens is bedoeld om zijn eigen uniciteit tot uitdrukking te brengen.

Door dit te doen en hierin de kracht van liefde te laten stromen en te laten manifesteren, kunnen er ook weer nieuwe impulsen van liefde ontstaan. Het is dan een creëren vanuit de innerlijke gedragen uniciteit die opnieuw de liefdevolheid, die uniciteit is en in zich draagt, ook weer als nieuw kan vormgeven. Dat was de bedoeling.

De mensheid heeft echter de val naar het duister gemaakt om zichzelf dieper te leren herontdekken. Deze val is al eeuwenlang gaande. Deze lange weg heeft veel bewustwordingsprocessen laten ontstaan en tegelijkertijd is er veel verloren gegaan. Al hetgeen verloren is gegaan van die uniciteit van het Leven en van elk uniek mens op zich, is in herontdekking gekomen, maar wil *nu in deze tijd* een forsere weg van versnelling ingaan.

De huidige wereld, u als mensen, zijn nu bezig zichzelf weer dieper te leren voelen vanuit het hart, vanuit het hartchakra. En dat is een goede beweging.

Die beweging vertelt dat het lijden zoals het nu op Aarde veelal is, totaal zinloos is.

***Dit onnodige lijden heeft geen zin.***

Waarom doorgaan met iets wat geen zin heeft? Waarom het uzelf en uw medemens steeds maar moeilijk maken, waarom elkaar steeds veel pijn geven en steeds veel ontkenningen geven, terwijl dit alleen maar meer verwijdering geeft van het werkelijke doel van het leven? Waarom die onnodige strijd zo willen vasthouden?

***Dat is nu precies waar het in de voorliggende tijd om zal gaan.***

***Deze vragen gaan steeds dieper innerlijk worden gevoeld bij veel mensen.***

Steeds meer mensen gaan die diepe zinloosheid voelen en zelf ervaren in wat men zelf meemaakt of in wat men ziet gebeuren in de wereld. De diepe zinloosheid van het lijden willen vasthouden, van elkaar naar het leven staan, elkaar het licht in de ogen niet gunnen; het is genoeg geweest. De Aarde is in verandering, de mensheid is in verandering, het individu is in verandering. Dat is waar de huidige ontwikkelingen steeds sneller naartoe gaan.

Dit is ook nodig om veel meer pijn en ellende te voorkomen en om te voorkomen dat de planeet Aarde in een steeds verdergaande neerwaartse spiraal wordt getrokken.

De Aarde en de mensheid leren in de voorliggende tijd meer met elkaar te gaan samenwerken. Of beter gezegd: de mensheid leert beter samen te werken met de Aarde.

Wij wensen dan ook aan te geven dat het er voor elk mens om gaat om zichzelf te vinden in zijn uniciteit. Daar vanuit leren zichzelf te ontwikkelen en zijn kwaliteiten meer te laten groeien en te laten bloeien. Het unieke van de mens dient er te mogen zijn.

Daar vanuit het unieke van eenieder te leren waarderen en te leren ondersteunen.

Dus niet meer elkaars uniek zijn af te nemen, te denigreren, te bagatelliseren, te onderdrukken, nee....., het juist van elkaar te leren waarderen.

Het waarderen van elkaars aanwezigheid vanuit de ziel bekeken, kan een grote verandering teweeg brengen in het aardse leven.

***Daarom wensen Wij aan te geven:***

***richt u op het leren waarderen en op het uzelf weer terug mogen vinden in het waarderen.***

Het waarderen van het leven,

het waarderen van iedereen als gelijkwaardig,

het waarderen dat er verschil mag zijn,

het waarderen een eigen cultuur te vertegenwoordigen vanuit vrede,

het waarderen dat iemand anders mag denken wat ook weer bewustzijns groei kan geven,

het waarderen dat verschil juist aanzet tot loslaten van het gelijke te moeten hanteren,

het waarderen dat iedereen licht en liefde is,

het waarderen dat eenieder een ziel is,

het waarderen dat iedereen er is om mee te werken aan het verbeteren van het aardse leven,

het waarderen dat iedereen op weg is meer te ontdekken van zijn eigen ziel en oorsprong.

***Stemt u allen meer af op het 'leren waarderen'.***

Daar vanuit kijkt u met andere ogen naar uzelf en naar de ander.

U leert te kijken met de ogen van de ziel.

De ander is niet uw vijand; alleen als u allen elkaar tot vijand maakt.

Een ander is niet per definitie slecht; alleen als u met elkaar afspreekt om dat er van te maken.

De ander is niet minderwaardig omdat hij of zij er anders uitziet of anders denkt; alleen als u met elkaar dat ervan gaat maken.

Kijk goed wat Wij nu benoemen:

U allen bepaalt zelf hoe het een en ander wordt gemaakt, of zal ontstaan.

En deze visie gaat in de voorliggende tijd steeds meer innerlijk worden gevoeld. Niet als een gedachte of mening die van een ander wordt overgenomen; nee, ***het zal werkelijk van binnen worden gevoeld.***

***En dat maakt dat er een innerlijke prikkel wakker wordt in uzelf, in u als mens, dat de problemen worden gemaakt door het aannemen van allerlei gedachten.***

Ze worden gemaakt.

Ze zijn er niet al, ze worden gemaakt, en ze worden al eeuwenlang gemaakt.

Om dit alles te kunnen veranderen, is die diepe innerlijke stem en het gevoel vanuit het hartchakra nodig. Een groeiend hartchakra.

Daarom vragen Wij u allen, ben meer bewust van alles wat u denkt en voelt, en hoe dit naar uw handelen overgaat. Daardoor zal het innerlijke leven meer gaan spreken, omdat u toestaat het negatieve en alle vooroordelen zichtbaar te laten maken.

Daar vanuit kunt u innerlijk thuiskomen, want de innerlijke weg ruimt oude gedachten op.

***Oude structuren gaan in de voorliggende tijden omvallen, omdat de nieuwe structuren van binnenuit worden geboren.***

***Dergelijke structuren van binnenuit zijn gefundeerd op liefdevolle waarheden.***

***Zij zijn verbonden met de innerlijke Wetten van Licht en Liefde.***

Nu deze innerlijke Wetten meer opengaan op innerlijk niveau, is de weg van binnenuit er aan toe om meer manifest te gaan worden.

Daar bent u met zijn allen nu mee bezig naar toe te gaan.

Hoe dit nu vorm te geven in een wereld die nog zoveel pijn kent en draagt?

Dat is toestaan dat zaken gaan veranderen.

Dat is toestaan dat de innerlijke weg nieuwe vormen van luisteren vraagt.

Dat is toestaan dat de mensheid meer rechtvaardigheid eist en nodig heeft.

Dat is toestaan uw eigen hartchakra te laten healen door een andere levensweg te ontsluiten van binnenuit.

Het praktische is dat het denken over verschil, over het verschillend zijn, een verandering en een loslating in dient te gaan.

Sta dus open om ruimer te leren denken.

Sta open voor verschil, in die zin dat verschil er mag zijn.

Sta open voor een manier van leven die geënt wil zijn op Licht en Liefde en niet meer op duisternis en haat. En dit geldt voor iedereen.

***De omwentelingen dienen vanuit het denken te komen, het gevoel zal dan volgen en de uitingen eveneens.***

Durf te leren denken dat iedereen Licht en Liefde is en dat iedereen daar ook weer op afgestemd kan zijn en er vanuit kan leven. Werkelijk iedereen kan dit leren doen.

Ook zij die nu in de geweldsspiraal hun domein hebben gelegd, die leven van geweld om zo maar te zeggen. Ook zij die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en de criminaliteit in zijn gegaan. Ook zij die veel meer crimineel gedrag in zich hebben dan liefde voor het leven. Ook zij die slecht handelen naar hun medemens. Ook zij. Zelfs zij.

Iedereen kan veranderen en iedereen kan innerlijk groeien.

En zeker als de beweging van het denken vorm gaat krijgen vanuit het diepe innerlijke gevoel dat afgestemd is op het innerlijke Licht.

***Daarom roepen Wij de mensheid op: zet uw innerlijke Licht weer aan!***

Maak die innerlijke verbinding opnieuw en laat het echte innerlijke leven weer vooraan staan. Een heel ander gevoel en heel andere waarden gaan dan weer tot leven komen die eenieder ten goede zullen komen.

Ook voor hen die nu niet innerlijk verbonden zijn met hun eigen licht.

Leer uzelf te accepteren.

Leer uzelf lief te hebben.

Houd van uzelf.

Daar vanuit leert u het gehele leven en elk medemens te zien als een waardevol gegeven.

U leeft niet voor uzelf alleen, u leeft voor het hele leven in zijn grote geheel.

Denk in termen van Licht en Liefde.

Leer kijken met de ogen van de ziel.

***‘Het gaat er nu om voor de mensheid om te komen tot een hartchakra-afstemming’***

*Gegroet vanuit de Geest, bent u.”*