

De Meesters over het coronavirus- covid-19

‘Het gaat er nu om voor de mensheid om te komen tot een hartchakra-afstemming’

Op 20 maart 2020 ben ik in gesprek gegaan met de Meesters van het Witte Licht over de huidige situatie die wereldwijd gaande is met het coronavirus-covid-19.

Wat wil deze ongelooflijke en aangrijpende situatie ons vertellen als mensheid en als individu? Het virus raast de wereld over en zorgt voor de meest schrijnende beelden die ook de hele wereld over gaan. We zijn allemaal getuige van dit wereldgebeuren en we maken er met z'n allen deel van uit. Wat is er gaande dat maakt dat het nu is zoals het is?

Eerst komt er een uitgebreide channeling van de Meesters over dit onderwerp. Daarna volgt een zestal vragen waar de Meesters hun antwoord op hebben gegeven.

De Meesters van het Witte Licht aan het woord:

“Gegroet vanuit de Geest bent u.

Graag wensen Wij vanuit de Geest het een en ander toe te lichten over de ingrijpende en grootschalige gebeurtenissen die zich nu aan het voltrekken zijn op de planeet Aarde.

Een blik naar binnen toe, dieper naar binnen kijken

De weg naar binnen toe is nog steeds een weg die veel mensen moeilijk vinden om te gaan. Het uiterlijke leven met al zijn mogelijkheden en ontdekkingen, is veelal nog de maatstaf waar vanuit men leeft en zich wenst te ontwikkelen.

De huidige crisis met het nieuwe coronavirus geeft een blik naar binnen toe.

Het coronavirus is er niet zozeer om de mensheid uit te roeien, maar wel om de mensheid te laten dwingen om dieper naar binnen te kijken.

Dus te kijken naar het eigen Zijn en naar het eigen menszijn.

Deze corona-covid-19 uitbraak is er eentje die er niet zomaar opeens is. Hier gaat al een lange geschiedenis aan vooraf ten aanzien van zelfontkenningen van en door de mensheid.

De mensheid dient te leren om in harmonie met *het diepste deel in zichzelf samen te leven*.

Die diepe goddelijke vonk die in eenieder aanwezig is, dient te worden herontdekt in zijn wezenlijke betekenis.

De mensheid heeft al eeuwenlang de tijd gekregen en ontvangen om een innerlijke weg naar binnen toe te kunnen ontplooiën en zich daardoor dieper te herinneren wie hij wezenlijk is.

U kent als mens uiteraard de vele verhalen uit de geschiedenis over wat er allemaal op de planeet Aarde gaande is geweest. U kent als mens zijnde ook de reacties op reacties en de reacties op alle handelingen die er bij behorende waren.

De mensheid heeft in feite nog steeds niet geleerd wat het *werkelijke leven* is.

Wat maakt dat het leven aanwezig kan zijn? Wat maakt dat de mens kan ademen?

Wat maakt dat er steeds weer geboortes kunnen zijn? Wat maakt dat het aardse bestaan er is?

Wat maakt.....en vul het rijtje maar aan.

Het diepe leven wordt veelal nog ontkend, het is vaak afwezig in het denken, voelen en handelen van de mens.

De mensheid is opnieuw vervallen in een gevoel van menselijke almacht.

De menselijke almachtgevoelens zorgen ervoor dat er steeds weer opnieuw allerlei zaken worden ontwikkeld en uitgevoerd, *waarbij deze wezenlijke vragen ontbreken.*

De mensheid denkt dat hij het allemaal zelf doet en zelf kan vanuit zijn menselijke denken en persoonlijke denken. De Grote Geest is hierbij uitgesloten en kan als het ware ook 'het veld ruimen' vanuit negatieve gedachten gedacht.

De waardering voor de diepe mysteriën van het echte leven, het Goddelijke leven, is erg op de achtergrond beland of eigenlijk voor een groot deel verdwenen.

De mensheid leeft vanuit een arrogantie alsof het eigen leven oneindig is en dat men alles kan doen wat men wenst te doen.

Hierin ligt geen verbinding met de diepere innerlijke wetmatigheden die verbonden zijn met Liefde. Liefde voor het leven. Liefde voor het Grote Bestaan.

De mensheid denkt in terminologie van 'het eigen deel' en van 'het zelf kunnen' en van 'op voordeel uit zijn'. Dit vanuit een lagere denkafstemming en niet vanuit het hart.

Echter, de grootste werkelijke vijand van de mens is het denken vanuit strijd.

De grootste vijand van de mens is het denken vanuit strijd

De mens is aldoor in strijd met zichzelf, met de ander en met het leven.

De mensheid die in strijd-terminologie denkt, is niet verbonden met de diepere prikkel van licht en liefde in zichzelf. De diepste prikkel, diep weg in zichzelf, is licht en liefde.

De diepste kern van de ziel is het wezenslicht. Het wezenslicht, de Goddelijke kern, is het leven gevende energiedeel van de ziel en daar vanuit voor de mens.

Deze innerlijke liefdeprikkel is het innerlijke Goddelijke deel dat onmisbaar is voor het leven, omdat het de leven gevende prikkel zelf is.

De mensheid denkt niet in deze terminologie omdat de meeste mensen hier ver vanaf zijn gedreven. Dit weten en deze innerlijke verbinding dient nu opnieuw te worden ontdekt.

Dit opnieuw ontdekken, is niet sinds gisteren zo, dit geldt al eeuwenlang.

Nu is dit 'opnieuw ontdekken' goed in beweging bij een deel van de bevolking wereldwijd.

Doch het overgrote deel van de bevolking is hier nog ver van verwijderd.

En deze verwijdering maakt dat de mens zichzelf geheel overschat en dat hij het *wezenlijke deel in hemzelf*, waar het leven wezenlijk omgaat, onderschat of volledig verdringt.

Nu gaat het onderschatten of verdringen niet altijd bewust. Veelal gaat het onbewust.

Het aardse leven is dan ook bedoeld om de mens wakker te maken in zijn ware aard.

Hiervoor zijn er veel scholingen aangedragen, veel ervaringen geweest, veel momenten van inspiratie geweest, doch de kracht van het ontdekken van dit innerlijke erfgoed is bij de meesten niet gevonden en niet gevoeld.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de mensheid meer en meer is gaan geloven zichzelf te kunnen overtreffen. Een vorm van almacht-energie naar zichzelf heeft toegetrokken waarbij de gedachte overheerst dat zij alles kan. Hierbij worden veelal de natuurwetten overschreden en verwaarloosd.

Veel spiegels worden aangereikt door het coronavirus aan de mens

Het coronavirus dat heden ten dage voor een wereldwijde grootschalige crisis zorgt, geeft meerdere spiegels aan de mensheid.

Het heeft al een heel grote spiegel getoond aan de mensheid en dat is:

de spiegel van *de werkelijke kwetsbaarheid van het menselijke bestaan.*

Zie hoe kwetsbaar de mens is ten opzichte van een microscopisch klein levend iets dat niet eens voor eenieder zichtbaar is.

Deze kwetsbaarheid drukt zich op meerdere wijzen uit in het dagelijkse leven.

De kwetsbaarheid van de mens uit zich ook in de volgende aangenomen houdingen:

- daar waar men zichzelf als een grootmacht ziet,
- daar waar men zich als een almachtige voelt,
- daar waar men alle wetenswaardigheden over natuurwetten negeert en ontkent,
- daar waar men de menselijke grenzen van respect een beetje tot en met zwaar overschrijdt,
- daar waar eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid van zijn/haar leven afschuift, ontkent, negeert of terzijde schuift,
- daar waar de mens zichzelf kwijtraakt in oorlogen, drugs, alcohol, geweldspiralen en noem maar op,
- daar waar men zich afsluit voor het eigen innerlijke gevoelsbestaan,
- daar waar het leven van het dieren- en plantenrijk als minderwaardig wordt gezien,
- daar.....en vul maar aan.

De kwetsbaarheid komt ook tot uiting in deze houdingen. Deze houdingen komen niet voort vanuit innerlijke kracht, maar vanuit (onbewuste, bewuste) angst en hebben daarmee een zeer wankelende basis. Deze houdingen maken de mens o, zo kwetsbaar.

Het respect voor het Grote Leven (het Hogere Bestaan), voor het eigen innerlijke leven, voor de meerdere levensvormen (mens, dier, plant, mineralen, andere bestaansvormen) die er zijn, is in grote mate nog steeds onvoldoende aanwezig bij een grote groep vanuit de mensheid.

Of beter verwoord; een ernstige verwaarlozing en uitbuiting is hierin gaande.

Deze verwaarlozing en uitbuiting eisen nu hun tol.

De liefdeloosheid voor het Grote Leven, het Hogere Bestaan, en voor het gehele aardse leven inclusief mens, dier, plant en de planeet Aarde zelf, heeft ernstig te lijden onder de grote minachting die de mensheid nog steeds ten grondslag legt aan zijn wijze van denken en handelen in het leven.

Het huidige coronavirus-covid-19 van nu spiegelt veel.

- Het spiegelt de vijandigheden die mensen onderling ten grondslag leggen aan elkaar.
- Het spiegelt de verwaarlozing van de planeet Aarde, die al zo lang gaande is en blijft.
- Het spiegelt de toegenomen intolerantie naar het 'anders zijn' in persoon en gevoel en in gedachten.
- Het spiegelt een moraal die veelal niet verder komt dan kortzichtigheid.
- Het spiegelt veel onwetendheid die zich kenbaar maakt door middel van vijandig gedrag, via onnadenkendheid, via veronachtzaming van veel zaken voor de mensheid, het dierenrijk, de plantenwereld en het rijk van mineralen, de menselijke opstellingen naar elkander toe, zowel in het groot als in het klein.
- Het spiegelt een onevenwichtigheid in waardering voor allerlei zaken, ook zowel in het groot als in het klein.
- Het spiegelt de weerbarstigheid van de mensheid om op een vreedzame wijze met elkaar in samenleving te willen komen, zij handelt nog steeds liever vanuit machtsbelang.
- Het spiegelt de wereld dat er te weinig vanuit menslievendheid wordt gedacht en gehandeld.
- Het spiegelt een grote wereld van onwetendheid van de ware afkomst van de ziel.
- Het weerspiegelt de kracht van onwetendheid die wordt omgezet in machtshandelingen, in plaats van willen groeien in weten.
- Het weerspiegelt dat het wezenlijke in zichzelf niet wordt gekend, niet wordt geëerd, niet wordt gevonden, niet wordt gezocht.

En dit alles omdat men de vinger aan de eigen pols wil houden. Het machtsbelang is uiteraard gekoppeld aan uiterlijke vermogens en aan eigenbelang. Het eigenbelang is nog steeds groter dan het algehele belang. Het eigenbelang heeft nog steeds de voorkeur boven het willen delen

van het aardse bestaan met elkaar. Het samen zorgdragen voor de Aarde en voor de mensheid wordt nog veel onderbelicht en ondergewaardeerd. Het eigenbelang en het machtsdenken overheersen. De mensheid leeft en denkt voor het grootste gedeelte nog steeds in de energie van eigenbelang, strijd en macht.

Tijd om het tij te keren

Nu is het de tijd om het tij te keren.

Het nieuwe coronavirus leert de mens nu zijn nietigheid te voelen en te ondergaan.

Het virus leert de mens nu dat het eigenbelang niet voor het grotere en het algehele belang meer kan gaan. Het virus leert dat de mensheid dient te gaan samenwerken, een sterke noodzakelijkheid *want zonder samenwerking zal overleven van dit virus niet gaan.*

De mensheid leert nu anders te kijken naar het aardse leven.

Opeens zijn de dingen niet meer vanzelfsprekend. Opeens is er niet meer een voort kunnen gaan op de automatische piloot. Opeens moet er samengewerkt worden met de vijand om een andere algemene vijand te lijf te moeten gaan, opdat niet eenieder hieronder zal bezwijken. Er is nu een situatie ontstaan die de gehele wereld moet doen laten samenwerken.

Dit is een noodzakelijkheid.

Echter, wordt dit ook als een noodzakelijkheid gezien en gevoeld vanuit een echte, diepgaande bedreiging? Of is de mens toch weer gaande om zichzelf hieruit te praten en te denken, waardoor eenieder het grote totale belang opnieuw weer onderschat?

De klokken hebben geluid. De noodsituaties zijn her en der afgeroepen in verschillende landen. Deze noodsituaties en deze klokken dienen nu ook innerlijk te worden gevoeld, naar het eigen innerlijke leven toe.

Oproep om het innerlijke leven en het uiterlijke leven te laten samenwerken

Het coronavirus roept in feite de mensheid op om naar binnen te keren en het *innerlijke leven en het uiterlijke leven in een samenwerking* te laten gaan. Een samenwerking die laat leren dat er een ander belang bestaat dan alleen het eigenbelang en het machtsbelang.

Er bestaat een belang om een diepere weg naar binnen te vinden, waarin de eigen gedragen innerlijke natuur weer kan worden aangesproken en er weer kan worden geleerd daar bewust mee om te kunnen gaan.

De mensheid dient nu te leren dat er liefde en vrede in zichzelf aanwezig zijn en dat dit ook bewust kan worden gevoeld als zijn eigen zielebestaan.

En dat hier vanuit zijn innerlijke licht weer volop zijn eigen plaats kan krijgen in het aardse leven.

De mensheid is haar innerlijke sturing kwijt en daarom worden uiterlijke machten gehanteerd als basis van zekerheid. Doch dit zijn schijnzekerheden.

Kijk maar wat het virus de mensheid nu laat voelen.....

Uit het niets kan de mensheid, bij wijze van spreken, worden vervaagd of weggenomen zonder dat de menselijke wil en het menselijke kunnen er iets tegen kunnen doen.

De mensheid dient nu te zien en te erkennen in feite weinig te kunnen.....in onmacht te zijn..... in feite niet de sterkste te zijn.....in feite niet de overheerser en de almacht te zijn.....

De mensheid dient te erkennen dat zij onderhevig is aan het bestaan van innerlijke en uiterlijke natuurwetten.

Samenwerking van een andere orde

Het grote Goddelijke leven dat het gehele aardse leven doordrenkt, voedt en in wezenlijkheid ook is, en ook de mens doordrenkt, voedt en in wezenlijkheid ook is, is waar het respect en de innerlijke afstemming weer naar terug dienen te gaan.

Dan ontstaat er een samenwerking die van een geheel ander orde zal zijn. Namelijk de innerlijke orde van de Hoge Goddelijke natuurwetten van Bestaan. Dan kan de mens leren op een andere wijze en vanuit een andere innerlijke afstemming te reageren op zaken en groeiprocessen, waarmee hij dan tegelijkertijd het goede dient.

De mens dient nu terug te keren naar zijn innerlijke waarlijke natuur.

Vanuit die verbinding kunnen er weer allerlei zaken worden overstegen.

Vanuit die verbinding kan de mensheid problemen weer aan en ze vanuit een opbouwende wijze en vanuit een nieuwe afstemmingen leren hanteren.

Niet meer afgestemd zijn op machtsdenken, maar afgestemd zijn vanuit de innerlijke waarlijke natuur die zich laat horen via het innerlijke licht en via het hartchakra.

Het gaat om het leren leven vanuit het hart

Het gaat er nu om dat de mensheid massaal gaat leren om zich af te kunnen stemmen op het hartchakra-energieniveau.

Vanuit het hartchakra leren leven geeft de mogelijkheid om de Aarde en de mensheid te helen. Te helen van de vele trauma's die zij heeft ondergaan en opgenomen vanuit strijd, geweld en liefdeloosheid.

De Aarde en de mensheid zijn het moe om op de oude machtstrillingen en liefdeloosheidstrillingen door te moeten blijven leven.

De Aarde en de mensheid wensen deze oude energie-afstemming in te ruilen voor een hartchakra-afstemming. Het leren leven, denken en voelen vanuit het hart.

Het gaat er nu om voor de mensheid om te komen tot een hartchakra-afstemming.

De onvoorwaardelijke liefde vanuit het hartchakra leert op een andere wijze met moeilijkheden en verschillen om te gaan.

Maar om in een werkelijke, echte hartchakra-energie afstemming te komen, is er het nodige emotionele werk te doen in zichzelf. Dit heeft de mensheid, in het algemeen zeggende, eeuwenlang vermeden, zij is dat werkelijk steeds opnieuw uit de weg gegaan.

Nu krijgt de mensheid een nieuwe bewustwording met betrekking tot de wijze van staan in het aardse leven.

Virus dwingt tot bewust stilstaan bij zichzelf en het dagelijkse leven

De confrontatie met het virus van dit moment dwingt de mens om meer bewust stil te staan bij wat er gebeurt en welke gevolgen dit heeft. Het dwingt de mens om meer bewust stil te staan bij hoe hij/zij zelf in het aardse leven staat. De bewustwording van het eigen leven en van het eigen gedrag, omgaan met, enzovoort, wordt nu sterk gegeven en gespiegeld.

Dit is een aanvang tot diepere bewustwording.

Ook ten aanzien van het negatieve wat nu wordt opgeroepen vanuit angst voor de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het negatieve wat nu naar voren kan komen, komt voort vanuit de eigen innerlijk gedragen schaduwplekken. Kijk deze schaduwplekken aan en neem daar de eigen verantwoordelijkheid voor, want het zijn immers uw eigen schaduwplekken.

Geef er licht aan.

Laat ze groeien naar een waardig deel van uzelf.

Op die wijze kan schaduw worden getransformeerd naar licht.

Geef ruimte aan uw onzekerheden door ze beter te willen leren kennen.

Niet door ze af te reageren op de ander, ze te projecteren op de ander, ze weg te duwen, en

dergelijke zaken, want dan legt u uw eigen verantwoordelijkheid bij de ander neer in plaats van haar zelf te dragen.

Bewust opnemen van de eigen verantwoordelijkheid en bewuste communicatie

De mensheid dient nu bewuster dan ooit tevoren, te leren de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen denken, voelen en handelen.

De eigen verantwoordelijkheid nemen is ook innerlijk bij uzelf blijven.

Voel wat u voelt en neem daar de eigen innerlijke verantwoordelijkheid voor en neem wat er is op als zijnde uw eigen leerstuk. Doe dit waarlijk.

Daar vanuit in wisselwerking zijn met de ander, maakt dat de communicatie op een ander plan kan gaan komen. Op het niveau van eigen verantwoordelijkheid nemen, respect voor elkaar en vanuit gelijkwaardigheid.

De communicatie in het aardse rijk is nog steeds afgestemd op het lage egodeel dat veelal in angsten leeft. Het lage ego leeft vanuit tekorten, vanuit kwetsuren, vanuit pijn, vanuit rancune, vanuit eenzaamheid en vul maar aan. De lage egodelen zijn nog steeds de boodschappers voor de persoonlijkheid. Het lage ego vertelt de persoon waar hij aan dient te werken om in een geheel deel van zichzelf te kunnen komen.

Zolang de mens naar buiten kijkt, dus naar de ander, naar de buitenwereld en daar de schuld van zijn eigen pijn en onzekerheden neerlegt zonder de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen pijn te nemen, zal de mens niet helen. Dit geldt voor eenieder, niemand uitgesloten.

Het gaat nu om een diepere bewustwording hoe om te gaan met de eigen pijnpunten en de eigen innerlijke leerprocessen, om daar vanuit de innerlijke verantwoordelijkheid van en voor zichzelf te dienen. Dan houden projecties op te bestaan, gaat machtsdenken wegstromen omdat die energieën dan geen houvast meer hebben, wordt men stil van binnen omdat men dan pas echt gaat luisteren naar het eigen deel hoe het daarmee is gesteld.

Er komt een andere communicatie tot stand.

Innerlijke volwasdomgroeiprocessen

De mensheid kan nu door middel van corona worden opgetild in het nemen van de eigen innerlijke verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen doen en laten, voor de eigen denkwijzen en voor het eigen gevoelsleven. Op die wijze breekt de lerende periode aan van het komen in innerlijke volwasdomgroeiprocessen.

Een proces waarbij de mens leert de eigen verantwoordelijkheid voor het innerlijke leven echt te leven.

Grotere kenteringen komen hier uit voort omdat er dan geen strijd meer zal zijn, maar een willen delen. Een willen delen van de eigen inzichten en ervaringen zonder de ander deze te willen opleggen als zijnde de waarheid. De waarheid is immers niet aan één persoon gebonden. De waarheid is een Universeel gebeuren.

Iedereen werkt mee aan het vinden van de innerlijke waarheid, omdat de innerlijke waarheid het bestaan van het Grote Universele Leven is.

Het Universele Leven is een Lieftebron die niet werkt met oordeel en veroordeling, maar die werkt met de kracht van liefde *om datgene in getuigenis te kunnen brengen wat weer voortkomt uit liefde.*

Angst is een metafoor voor afwezigheid van liefde.

Liefde is een krachtterm die op allerlei verschillende manieren kan worden uitgelegd, maar de waarlijke, waarlijke kracht van onvoorwaardelijke liefde is een kracht die optilt en die laat groeien op een Zijnsbasis.

Niet vanuit het menselijke denken en voelen, maar vanuit de kracht van een Zijnsbasis. Wij begrijpen dat veel mensen deze zinnen niet kunnen aanvoelen in hun ware betekenis. Maar dat komt nu juist wel als de mens zichzelf in staat wil stellen om de innerlijke weg van binnenuit te willen gaan. Dan komt de verbinding met het eigen gedragen innerlijke licht weer tevoorschijn. En dan kan de groei van binnenuit bewust weer beginnen. En dat maakt een groot en een wezenlijk verschil in de afstemming waar vanuit men dan leert, groeit en leeft. Het gaat om het groeien in het vinden van de eigen hartafstemming. Het gaat om het leren maken van de eigen hartchakra-afstemming.

De mensheid als een collectief geheel leren zien

De groei naar de hartchakra-afstemming maakt dat de mensheid zich steeds meer gaat zien als een collectief geheel en niet meer alleen als een enkel individu en het ook 'moeten maken' als individu. Het gaat er dan meer en meer om, om zorg te dragen voor het collectieve geheel. Dat collectieve geheel wenst de afstemming van de hartchakra-energie te kennen en te dragen. Daar vanuit kan pas werkelijk de mensheid als geheel worden opgetild in waarden en liefdevolheden.

De waarden en liefdevolheden zijn nu veel afwezig vanwege de kracht van macht, onmacht, zelfgerichtheid, onwetendheid, angst, manipulatie, enzovoort. Zij kunnen werkelijk in transformatie komen als de mensheid zichzelf gaat zien als een collectief veld, waarin het innerlijke geheugen van de aanwezigheid van de diepe goddelijke trilling van licht en liefde in zichzelf, ook in aanwezig is en dat men deze zelf ook bewust weer kan gaan opnemen. Samendracht is wat daar vanuit voort komt. En juist geen machtsgebruik, onderdrukking, overheersing om de ander klein te houden of te vernietigen, enzovoort. Pijn en negativiteit in het collectieve geheugen kunnen dan ook worden getransformeerd.

De wereld in verandering, de mensheid in groei, dat is wat hieruit voort wil komen. Nu is het aan de mensheid wat die gaat doen. Pakt u allen deze wake-up call op of gaat het dagelijkse leven op een gegeven moment weer terug naar het oude? Waak daar alstublieft voor. Waak daarvoor. De mensheid kan zichzelf vernietigen door de liefdeloosheid te blijven hanteren en door niet te luisteren naar wat op diep innerlijk niveau van hem wordt gevraagd. De verantwoordelijkheid ligt bij de mens zelf. U allen hebt zelf een innerlijke verantwoordelijkheid hoe met de dingen des levens om te gaan. Door daar veel bewuster bij stil te staan, gaat het denken daarover ook in beweging komen. Het denken dient daarom ook op een hoger plan te komen.

Het denken dient op een hoger plan te komen

Het denken is een krachtig veld. Dit zowel voor het eigen terrein in uw dagelijkse leven, als voor de wereldse zaken en voor het collectieve veld. Het denken is daarmee een item geworden dat om veel meer aandacht gaat vragen. Ben bewust van wat u denkt en wat deze dennergie, *welke een levende energie is*, veroorzaakt. Zowel positief denken als negatief denken geven hun energietrillingen door in uzelf, in de ander en in het collectieve veld. Hoe bewuster en hoe positiever er met aardse problemen wordt omgegaan, hoe meer positieve gevolgen dit door laat stromen naar het collectieve veld. Doch u bent verantwoordelijk voor uw eigen denkwijze, niet voor het collectieve veld op zichzelf.

Het collectieve veld wordt gevormd door al het denken vanuit de mensheid, door u allen gezamenlijk.

Laat daarom het collectieve veld besprenkeld worden met veel meer licht- en liefdegedachten waardoor ook het collectieve veld een positieve trilling kan gaan krijgen.

De mensheid in haar geheel houdt het collectieve veld in stand. Door dit te doen met positieve gedachten en met afstemmingen vanuit het licht, is toch heel wat heilzamer dan afgestemd zijn op gedachten vanuit haat, geweld en alle negatieve vormen die er bestaan.

Maak bewust contact met uw denkwijzen, ben bewust van *wat* u denkt en *hoe* u denkt en ga hier bewust uw eigen verantwoordelijkheid in nemen. Want u bent het die denkt, een ander kan niet voor u uw gedachten denken. De gedachten die u hebt zijn uw eigen gedachten. Uiteraard zijn hierin veel beïnvloedingen. Dat kan niet anders. U bent een sociaal wezen. Maar u bent wel zelf lerende en leer op een bewuste wijze waardoor u ook op een bewuste wijze leert kiezen en leert voelen welke gedachten wel of niet bijdragen aan een helend geheel en een helend veld van energie.

Op deze wijze kan het collectieve veld een heling ondergaan.

Eenieder, elk mens gaat deze bewustwordingsweg. Ga daar nu bewuster dan ooit tevoren in staan. Sta u toe bewust te mogen leren en groeien. Niet zomaar, niet vanuit aannames, niet vanuit geleende gedachten van anderen, maar door diep in te voelen hoe iets voor u is en wat dit vertelt aan informatie over uzelf en uw eigen groei. Want eenieder dient zijn eigen groei. En eenieder kan daarbij de ander helpen en bijstaan en inspireren.

U allen in het aardse leven dient naast elkaar te gaan staan in de weg van bewustwording, in plaats van tegenover elkaar.

Kies voor de weg van het hart, dan gaat de hartchakra-energie een andere wijze van leren en groeien laten zien.

Het zijn in een hartchakra-afstemming wil uiteraard niet zeggen dat u dan de gehele dag alleen maar staat te glimlachen naar eenieder. Dat is niet hetzelfde als een hartchakra-afstemming dragen. Het vele glimlachen kan immers ook een aangeleerde attitude zijn van vermijding, van het maskeren van eigen onzekerheden, van manipulatie, van te weinig ik-kracht, en vul maar aan. Het gaat niet om die uiterlijke houdingen.

Het gaat om de innerlijke houding van oprechtheid in en naar de eigen innerlijke groei.

Het gaat om bewust een afstemming te maken vanuit de hartchakra-energie waarin het 'niet oordelen' en het 'niet veroordelen' als een grondtrilling aanwezig zijn.

Het hartchakra leert hoe onvoorwaardelijke liefde *echt is* en hoe die *echt werkt*.

Het laat voelen en het leert voelen hoe er meerdere kanten aan iets aanwezig kunnen zijn.

En hoe al die kanten te kunnen leren zien en die meerdere kanten niet te ontkennen vanuit eigenbelang, eigen gelijk willen hebben en eigen baas willen zijn.

De hartchakra-energie is niet verbonden met macht en met vergeldingsdrang waarin de mensheid nu nog gevangen zit vanuit oude pijn en vanuit machtsbelustheid.

Deze negatieve trillingen kunnen werkelijk worden losgelaten als de mens beseft dat die negatieve afstemming alleen maar verdriet veroorzaakt en vergeldingsdrang is, welke niets te maken hebben met de werkelijke diepten van de ziel.

U komt als ziel vanuit de diepe Liefdetrillingen van de Kosmos voort

De diepten van de ziel zijn afspiegelingen van willen groeien in liefde.

Liefde; een bron van onuitputtelijke trillingen van licht en liefde die steeds meer kunnen

worden ontdekt als een voedende en optillende energie, *maar vooral ook kunnen worden ontdekt als een eigen afkomstigheid.*

U komt uit die diepe Liefdetrillingen vanuit de Kosmos voort.

Het Grote Universele leven is die diepe, aller diepste liefdetrilling in uw ziel.

Al kent u die niet uit eigen ervaring op een bewuste wijze, zij is er wel, want zij is degene die de diepe levensimpuls aan u geeft, voortdurend en onophoudelijk in elk moment.

Het leven wil worden gekend in zijn waarlijke bestaan; het Goddelijke Leven diep in uzelf en waar u weer bewust mee in herinnering kan komen.

Het coronavirus nodigt uit tot bewustwording te komen

Het coronavirus nodigt uit weer bewust te worden van wie u werkelijk bent op diep innerlijk niveau. Het gewone aardse leven krijgt daardoor een diepere betekenis in zijn bestaan.

Het gaat er in het gewone leven niet alleen om uw eigen brood te verdienen en dat is het dan.

Het gewone aardse leven nodigt u uit tot een herontdekking te komen hoe in de diepten van uzelf uw eigen innerlijke afspiegelingen terug te kunnen vinden van dat goddelijke deel dat u bent en vertegenwoordigt in het aardse bestaan.

Kom terug in uw innerlijke thuisbasis; het innerlijke Goddelijke Licht wat u draagt en wie u bent. Door deze innerlijke lichtwerkingen terug te kunnen halen in uw dagbewustzijn, zult u anders leren, anders voelen, anders denken, anders kiezen en vooral leert u ook bewust te kiezen.

Een weg van binnenuit leert u uw eigen innerlijke licht te leven vanuit een innerlijke verbinding met wie u wezenlijk bent.

Sta op voor uw innerlijke waarheid en werkelijkheden.

Sta op om uw innerlijke liefde te vinden en te mobiliseren.

Sta op om het wezenlijke van het leven weer waarachtig te leren ervaren.

U bent een kind van het Licht zoals eenieder dat is.

Leef uw innerlijke kracht, het is u gegeven in de diepste diepten van uw ziel.

Leer uw ziel te omarmen.

Leer uw ziel te vinden in haar aanwezigheid en in haar eigen taal en u bent uw eigen innerlijke heler geworden.

Helend in het leven leren staan, betekent niet meer bang zijn voor de schaduw, maar het licht en de schaduw omarmen als gelijkwaardig en als elk een deel van de spiegels die u helpen de weg naar binnen toe te vinden, te bewandelen en u er in te laten groeien.

Groeien van binnenuit.

Gegroet vanuit de Geest bent u”.

Vragen en antwoorden

1-Hoe is dit huidige coronavirus ontstaan? Hoe is het covid-19 in de wereld gekomen?

“Door aanwezigheid van vervuiling. Zowel letterlijk in de aardse stof, als in de menselijke geest. Het corona is uitgenodigd te ontstaan door middel van de vervuiling van de menselijke geest en vervuiling van energie tot in de aardse stof.

De menselijke wil ondoordacht in werking, ondoordacht in handeling, ondoordacht in denkkraft, heeft er toe geleid dat dit virus zijn ontwikkeling in heeft kunnen gaan”.

2-Wat kan de mens nu doen om het virus te overwinnen?

“De mens dient zijn schaduw te leren kennen. Door middel van het leren kennen van zijn schaduw zullen angsten geen angsten meer zijn, maar een leermiddel tot zuivering.

De zuiveringsprocessen die dan ontstaan, geven helderheid in de geest welke weer meer lichtkracht kan doen toestaan en opnemen.

De mens dient zich niet klein te houden door slecht over zichzelf te denken. De mens dient zich ook niet gevangen te zetten in het zelf veroordelende deel.

De mens dient zich te openen voor de innerlijke liefde, te openen voor het kunnen realiseren van harmonie in zijn leven en in de wereld.

De mens dient zich te openen voor het meer te mogen zijn dan mens alleen.

De mens die zichzelf te klein denkt, is net zo uit evenwicht als de mens die zich te groot denkt. Want deze denkstijlen komen voort vanuit het lage ego die angst vasthoudt en projecteert. Beide vormen komen niet voort vanuit het hart dat altijd streeft naar groei in liefde en naar harmonie. De mens dient te leren dat het nu waarlijk om zijn hartchakra gaat. Leer in het bereik van het hartchakra te komen.

De mens dient te leren dat hij meer is dan mens alleen.

Hij is een lichtbron, hij is een lichtwezen dat kan stralen en werken via en door het mensdeel heen. De mens dient wakker te worden dat het aardse leven een kleine afspiegeling is van iets wat veel groter is. Het Universele Leven dienen, brengt hem terug bij dat wat hij meer is dan mens alleen. Het denken dient te worden verruimd in de werkingen van Goddelijk Licht en Liefde, en in het feit dat de mens in wezen een multidimensionaal wezen is.

Het licht in hem is waar het waarlijk om gaat.

Dit alles te realiseren, dit leren terug te vinden en te voelen, maakt dat hij wezenlijk anders in het aardse leven komt te staan en dat hij respect vindt voor alles wat er is en leeft.

Nu ontbreekt het de mens veelvuldig aan respect voor het gewone aardse leven, voor het Grote Leven, voor de mensheid, voor de dieren en planten en voor elkaar.

Respectloos leven zorgt voor versluiting, maar nog erger voor afstoting van het Grote Leven.

Leer met respect om te gaan met alles wat leeft, met alles wat er is en met het leven in eenieder. Hier vanuit gaat liefde stromen en wordt het aardse leven opgetild in zijn werkingen. Het dagelijkse leven begint dan met het dienen van het goddelijke in zichzelf, in eenieder en in het Grote Leven. De trilling is liefde en respect.

Vanuit die basistrilling van liefde en respect is er geen virus nodig om de mens wakker te schudden in het leren tot een dieper zelfbesef te komen.

Praktisch gesproken in de tijd waar de mens nu in zit, is een antwoord op deze vraag:

Al hetgeen te respecteren waardoor verspreiding van het virus is te voorkomen. Neem de gestelde deskundige maatregelen serieus. Ondertussen al hetgeen doen, leren te ontwikkelen in zichzelf, waar de leringen vanuit de Hoge Geest tot uitdrukking in wensen te komen.

Goed zorgen voor het fysieke bestaan, goed zorgen voor elkaar, goed zorgen voor het energetische zijn, goed opkomen voor het goede en het eigen innerlijke Licht is ondertussen al aan het versterken. De hartchakragroei in te gaan door bewust ervoor te kiezen en te leren hoe dat te kunnen doen”.

3-Hoelang duurt deze strijd nog in deze ernstige mate? Hoelang nog de huidige extreme maatregelen?

“De mens verdiept zich nu in oorzaak en gevolg van het ontstaan van dit virus. Dit is een leerproces en tegelijkertijd een groeiproces in verdieping en vernieuwing.

De mens is gaande zich een weg te banen in de mogelijkheden het virus te bestrijden op het concrete fysieke niveau. Dit heeft tijd nodig en kan niet overhaast gebeuren.

Toch zult u allen bemerken dat er op een gegeven moment meer lucht komt, zowel letterlijk als symbolisch gesproken.

Doch de mensheid dient het leer- en groeiproces van nu wel te doorleven en te doorstaan.

Zonder het proces te doorleven, zullen er geen innerlijke veranderingen optreden.

Daarom zal het virus nog hechtingen kennen. De hechtingen zijn de angsten van de mens om te moeten loslaten. Want dat is wat van de mensheid wordt gevraagd. Loslaten van oude ideeën, van oude structuren, van oude regels, van destructieve omgangsvormen met elkaar, van corruptie en onderdrukkingen in allerlei gradaties.

Het loslatingsproces van deze zaken vraagt ook tijd. Geen tijd van de ‘innerlijke klok’, want die zou ter plekke gelijk kunnen loslaten omdat de ziel al verder wenst te gaan.

Maar het loslaten op het concrete aardse niveau en het dagelijkse niveau, is het grote struikelblok.

Wij hebben al aangegeven dat de mensheid nog vastzit aan oude overtuigingen.

Maar ook zitten er regimes vast aan het machtsgebruik dat tot het voordeel van enkelingen leidt. Dit voordeel is geen werkelijk voordeel, het is angst en behoud.

Echter die oorzakelijke angst is dusdanig in een patroon gekomen dat men ervan geniet.

Dergelijke structuren dienen werkelijk om te vallen. Als dergelijke structuren die groots zijn en met veel angstmiddelen en pijnmiddelen werken, naast de kleinere vormen van negatieve structuren, worden losgelaten werkelijk vanuit diep in het gevoel, dan zal het virus zelfs ophouden te bestaan.

U begrijpt al dat dit een langere weg is als het vasthouden als een prioriteit wordt gezien.

Dan zijn er meer tijden noodzakelijk om tot een ander regime te kunnen komen.

Ondertussen is er wel een kentering te zien.

De kentering ligt dan besloten in het feit dat het niet meer een levensbedreigend virus zal zijn, maar eentje die ook weer kan worden behandeld zonder directe sterfte zoals het nu met zich meebrengt. Het licht in eenieder dient te worden gerespecteerd, dan zal het virus werkelijk uit de aardse werkelijkheid verdwijnen.

Wij horen u zuchten: ‘dat gaat dus heel lang duren want de mensheid is nog niet zo ver’.

Dan mogen Wij een tipje van de sluier oplichten door toch te zeggen: ‘de tijden gaan veranderen’. Hetzij u gegeven”.

4-Is er nog iets te zeggen over hoe een geneesmiddel te kunnen vinden tegen covid-19?

“Gassen. Uiteindelijk zal er een gas worden gevonden via meerdere wegen, die afdoende tegen dit virus zal blijken te zijn. Gas is het middel dat veroorzaakt dat dit coronavirus geen hechting meer kent aan bepaalde structuren van de cel. Doch dit gas is nog niet zo gangbaar, maar zal op een bepaald moment worden ontdekt, of beter gezegd herkend”.

5. Sommige mensen zullen zich afvragen of de situatie van het coronavirus- covid 19, een ‘straf’ is van God. Kunnen jullie hier iets over zeggen?

“Een dergelijke uitspraak komt voort vanuit (aangeleerde) angst en vanuit het dualistische denken. Er is geen sprake van straf van een boze God.

Er is sprake van het ‘oorzaak- en gevolgprincipe’. ‘Oorzaak en gevolg’ zijn een natuurlijk ritme op gedragingen, op gedachten en op leerprocessen. Wanneer er een oorzaak is die positieve energie draagt, zal het gevolg ook een positieve werking laten zien. Als de oorzaak veel negativiteit bevat, dan zal het gevolg ook een negatieve uitkomst laten zien.

‘Oorzaak en gevolg’ zijn een natuurlijk principe, een logisch principe ook en tevens een natuurkundig wetmatig proces.

De Hoge Orde kent wetmatigheden. De Kosmische Bron kent wetmatigheden. Evenals de Natuurwetten wetmatigheden kennen.

Aangezien alles vanuit wetmatigheden afkomstig is door middel van de wetten van ‘Oorzaak en gevolg’, zal tevens te herleiden zijn wat de bron van het ontstaan van iets is.

De natuurwetten zijn niet te overstijgen vanuit het menselijke denken.

Het menselijke denken dient juist de natuurwetten te leren kennen, te herkennen en vooral te respecteren om ermee in samenwerking te kunnen zijn. Het respecteren van de natuurwetten zorgt ervoor dat er groei in harmonie is. Het niet respecteren van de natuurwetten zorgt voor chaos en verdriet”.

6. Willen Jullie tot slot nog een goede raadgeving meegeven voor de mensheid met betrekking tot covid-19?

“Leer te verschuiven naar een nieuw evenwicht. Durf te vertrouwen op de weg van binnenuit. Ook als het af en toe, of regelmatig, onprettig kan zijn. De weg van binnenuit gaat niet altijd zonder struikelingen, angst en pijn, maar de weg van binnenuit leert u wel de innerlijke bevrijding van allerlei angsten kennen. Een bevrijdingsweg die waarlijk is en innerlijk sterk makend is. Durf te veranderen van meningen en van inzichten. Want waarlijke groei kent geen stilstand en waarlijke groei zorgt altijd weer voor vernieuwingen.

Durf te leren, durf te groeien, durf te veranderen, durf te leven met het innerlijke licht.

Een sterkere verbinding met het aardse leven en met het Geestelijke Bestaan gezamenlijk, kunt u uzelf niet geven. Geef moeite aan uw innerlijke groei door de samenwerking met het Licht bewust in te gaan, want het Licht zal u wezenlijk helpen uzelf te bevrijden van innerlijk gedragen angsten, blokkades, pijn en verdriet, waardoor u wezenlijk verder kunt groeien van binnenuit.

Leer het innerlijke licht lief te hebben en leer het innerlijke licht te vertrouwen en uw innerlijke communicatie met een wezenlijk deel van uzelf, is aangevangen.

Omarm het innerlijke licht in uzelf; het beste wat u uzelf en uw medemens via u, kunt geven. Het licht van binnenuit; het innerlijke verbond met het Eeuwige Leven, het Godsverbond.

Gegroet vanuit de Geest bent u”.

Dit antwoord hebben de Meesters gegeven. Lees het, herlees het en laat het inspireren.

Wij moeten als mensheid en als individu dit nu doen.

Het ontdekken van een nieuw groepsbewustzijn kan hieruit voortkomen.

Het is niet één persoon die dit kan doen en kan klaren. Wij moeten dit met z’n allen doen.

De samendracht en de samenwerking en het leven vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de ander, maken dat het groepsbewustzijn meer licht en liefde en verantwoordelijkheidszin kan ontvangen.

Dit is nodig voor transformatie en voor het helen van onszelf en van de Aarde.

Laten we elkaar hierin ondersteunen, dan komt ook de spreuk tot zijn recht: ‘samen staan we sterk’, maar dan wel vanuit de verbinding met het innerlijke licht en liefde in samenwerking met het Hoge Bestaan en met eenieder van ons in het menszijn.

Licht en kracht toegewenst voor iedereen.

Lichtgroet,

Anna.